



DUDOK
2050

Vituspark

Een stadspark met een waterpartij



Vituspark: een stadspark met een waterpartij



Zou stadspark VITUSPARK geen weldaad zijn voor een **gezonde tuinstad**?

Kunnen we niet in navolging van vele steden onze verkeers-**doorbraak Schapenkamp** uit de 70-er jaren oprollen?

Hoe mooi zou het zijn: een stadspark dat de tuin rond de St. Vitus weer verbindt met het Vitushof naast het Aloysiuscollege.

Kunnen we de openbare ruimte herverdelen ten gunste van groen en ontmoetingsplekken?



Het centrum met 'inprikkers' bereikbaar maken voor voetgangers, fietsers en auto's die er moeten zijn voor bevoorrading en winkelen?

Of zitten de **onderbuiken** van autopartijen en hun 70-er jaren mantra 'autootje pesten' ons in de weg omdat zij de verkeers-**doorbraak** van het centrumplan 1972 en het doorgaand verkeer door ons centrum fijn vinden?



Het kan, als ook autopartijen inzien dat de bereikbaarheid met de auto wint als we doorgaande verkeer uit het centrum weren?

Het Vituspark, met waterpartij.



Het verhaal van een parochiaan



De tijd die ik op de Sint-Annaschool heb gezeten was eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Precies in de periode dat de school 'in de weg stond' voor de bizarre verkeersplannen.

Op de school zaten nog zusters Franciscanessen van Oirschot die achter de school in een klooster woonden. In mijn tijd waren er ook al niet-religieuze leerkrachten. Die zusters gingen eind jaren zestig plotseling in kleren lopen die mijn moeder ook droeg. Het was de tijd na Vaticanum II en het habijt mocht uit. De zusters in het klooster hadden daar hun verblijf met een tuin waarin een lourdesgrot stond. Omdat de school afgebroken werd, mochten wij in het laatste voorjaar in die tuin spelen. Schoolborden mochten vlak voor de sloop door ouders uit de Klassen worden gehaald om thuis 'schooltje te spelen'.



Overbodige schoolbankjes konden gratis de school uitgedragen worden.

Toegezegd werd een nieuw schoolgebouw in de buurt van de Vitus. Na heel veel jaren is die er uiteindelijk gekomen naast de OLV-kerk aan de Naarderstraat.



Ze doen het allemaal



Nu Hilversum nog . . .

