



*"Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
ik leverde bewijs van mijn bestaan
omdat, door het verleggen van die ene steen,
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan."*

Bram Vermeulen

Na een lange strijd waarbij hij weigerde op te geven en veel langer doorvocht dan menselijkerwijs te verwachten was, heeft mijn man en onze lieve vader eindelijk rust gevonden.

Ing. Evert Willem de Bruin

Sandra
Lucy, Wendy, Cindy

Zijn leven hier op aarde was veel te kort maar tot op het laatst gaf hij al zijn liefde en kennis. Die dragen we voortaan mee in ons hart.
Het afscheid van Evert heeft in besloten kring plaatsgevonden.