

Geachte leden van de kindergemeenteraad

Oei, dat klinkt wel heel formeel, misschien kan ik het beter anders zeggen.

Lieve kinderen.

Wij vinden het fijn dat wij, als Grootouders voor het Klimaat, hier bij jullie mogen zijn. Zo kunnen we elkaar een beetje leren kennen. De beide dames zijn Bea en Yohanna. Ik ben Jogchum. Je mag ons gewoon bij onze namen noemen. Jogchum dus, als je het tegen mij hebt.

We hebben niet erg veel tijd, dus ik vertel jullie eerst wat voor ons de reden is om hier op bezoek te komen. We hebben namelijk voor iedereen een kado dat we jullie straks zullen geven.

Maar eerst even een introductie.

We zijn dus Grootouders voor het Klimaat en we zijn er voor jullie. Grootouders voor het Klimaat maken zich zorgen over jullie toekomst. Wij willen dat er nog steeds een leefbare aarde is als jullie zo oud zijn als wij nu.

Jullie weten waarschijnlijk wel dat de aarde steeds warmer wordt. Toen wij jong waren, was dat nog niet zo. Toen was de aarde nog niet opgewarmd. Maar de mensen werden rijker en gingen luxer leven. Daarvoor waren machines nodig. Dat ging steeds maar door. Meer machines, meer luxe. Nog meer meer machines, nog meer luxe. Totdat we merkten dat de aarde ging protesteren omdat het te warm werd. Zo weten we dat de aarde die luxe niet aan kan. Zo weten we dat er iets moet veranderen, want we willen niet dat de aarde onleefbaar wordt en dat jullie daarvan de dupe worden.

Gelukkig weten we ook wat er moet veranderen. Zelf proberen we al minder luxe te leven. Dat moet iedereen natuurlijk doen, maar dat is niet genoeg. Voor echte veranderingen hebben we ook de hulp nodig van de regering en de inzet van bedrijven. Dat zullen wij ze duidelijk maken. Daarom gaan we met hen in gesprek. Met de regering in Den Haag, met de besturen van de provincies, met de besturen van de gemeentes en met de besturen van bedrijven. En als het lukt, met de inwoners van Hilversum. Hier maken we gebruik van een bakfiets die we hebben voorzien van een groot spandoek met onze boodschap. Die bakfiets zetten we op een plek waarvan we weten dat er veel mensen komen. Soms staan we er zelf ook bij. Op het spandoek staat te lezen dat iedereen moet veranderen.

Iedereen van oud tot jong. Wij dus, maar jullie ook. Jullie ook? Kan dat? Luister maar. We hebben iets bedacht dat niet moeilijk is en niet veel tijd kost.

Kort geleden gingen we naar de stembus om mensen te kiezen die hadden aangegeven mee te willen doen met het bestuur van de provincies. Ook voor de provincie Noord-Holland dus. Die mensen beginnen binnenkort met dat belangrijke werk. Belangrijk voor ons allemaal maar helemaal voor jullie, want zij maken plannen voor jullie toekomst. Om hen duidelijk te maken dat het om jullie toekomst gaat hebben we een Toekomststoel laten maken. Die stoel krijgt een plek in hun vergaderzaal en is voor hen een herinnering dat ze bij toekomstplannen aan jullie toekomst moeten denken. Die stoel bieden we hen aan samen met de kaarten die we nu aan jullie geven. Kaarten waarop jullie je toekomstwens kunnen zetten.

Ik begon mijn toespraak door te vertellen dat we voor ieder van jullie een kado hebben. Dat zit zo.

Een aantal grootouders die houden van lezen en van voorlezen hebben een groepje gevormd. Yohanna zit bij dat groepje. Dat groepje heeft schrijvers van kinderboeken gevraagd boeken te schrijven waarin klimaat een belangrijke rol speelt. Klimaat dus, het onderwerp waar wij, zoals jullie denk ik wel hebben begrepen, veel mee bezig zijn. Om die schrijvers te motiveren worden de boeken door die grootoudergroep beoordeeld. Ze maken van hun favoriete boeken een lijstje en geven dat lijstje aan een jury. De jury bepaald wat het winnende boek wordt. De schrijver van dat boek is de winnaar en krijgt een prijs. Kinderklimaatboeken worden geschreven voor kinderen van verschillende leeftijden. Voorleesboeken voor de jongeren, boeken voor de onderbouw van de basisschool en andere voor de bovenbouw.

Wij hebben twee boeken uitgezocht waarvan we denken dat ze geschikt zijn voor jullie leeftijd. Omdat ik begreep dat jullie tweetallen vormen van dezelfde school geven we iedereen een boek in de hoop dat jullie ze zo verdelen dat op elke school twee verschillende boeken komen. Na ze te hebben gelezen kun je ze onderling ruilen zodat ieder van jullie twee kinderklimateboeken kan lezen. Het winnende boek was vorig jaar voor jonge kinderen. Daarvan hebben we één exemplaar gekocht. Die krijgt de kinderburgemeester, als extra boek. De burgemeester weet er vast wel raad mee.

Tenslotte: Misschien kunnen jullie op je school vertellen over de Toekomststoel en met hulp van een leerkracht de andere leerlingen motiveren ook hun toekomstwens op zo'n kaart te schrijven. Als je daar kaarten voor nodig hebt dat hoor ik dat graag. Je kunt ons wel vinden want het emailadres van de Hilversumse grootouders staat op het visitekaartje.

Dankjewel dat ik jullie dit mocht vertellen.